

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

(ΘΕΡΟΣ 2010)

(Γ΄ ΣΥΝΘΕΣΗ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της Παρασκευής 1 Οκτωβρίου 2010 ώρα 10.00 π.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παρασκευή 1-10-2010

A
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ | 8. ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ |
| 2. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ | 9. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ |
| 3. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ | 10. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ |
| 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ | 11. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ |
| 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | 12. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ |
| 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ | 13. ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ |
| 7. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 14. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |

ΘΕΜΑ: «Λάθη, παραλείψεις και παλινδρομήσεις της κυβέρνησης που αναστέλλουν την άκρως αναγκαία αναπτυξιακή διαδικασία»

Η χώρα διέρχεται μία περίοδο πρωτοφανούς λιτότητας που χαρακτηρίζεται από ύφεση, συρρίκνωση των εισοδημάτων, πληθωρισμό και διαρκώς αυξανόμενη ανεργία. Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εγκλωβισμένο στις επιταγές της «Τρόικας» έχει να αντιπαρατάξει μία μονόπλευρη προσπάθεια για τον περιορισμό του ελλείμματος και την επίτευξη ορισμένων δημοσιονομικών «πισσοτικών» στόχων, αγνοώντας το μείζον: τη διεύρυνση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων, τη δημιουργία σοβαρών προϋποθέσεων για μία βιώσιμη, ρεαλιστική ανάπτυξη σε όσο το δυνατόν, μάλιστα, συντομότερο χρόνο.

Στον κρίσιμο τομέα της αναπτυξιακής διαδικασίας η κυβέρνηση φαίνεται να κινείται χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς στόχο. Μία σειρά από λάθη, παραλείψεις, καθυστερήσεις στην αποσαφήνιση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, αλλά και διαφωνίες ακόμη και μεταξύ των αρμοδίων υπουργών και υφυπουργών δυσχεραίνουν ή και αναστέλλουν την όποια αναπτυξιακή προσπά-

θεια. Κι όλα αυτά σε μία περίοδο που Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν τεράστιες πιέσεις στην καθημερινότητά τους, δηλώνουν εξαιρετικά απαισιόδοξοι για το μέλλον τους και αναζητούν απεγνωσμένα ελπίδα και προοπτική προκειμένου, ιδιαίτερα οι νέοι, να μην αναγκαστούν ακόμη και να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες –τάση που ήδη εκδηλώνεται σε ανησυχητικό βαθμό.

Από τις αρχές της χρονιάς μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση με μία σειρά «φορολογικών πακέτων» -πολλά εκ των οπίων εισήχθησαν και ψηφίσθηκαν με τη μορφή κατεπειγόντων νομοσχεδίων- επεχείρησε μονομερώς να αυξήσει τα κρατικά έσοδα. Προσπάθεια που όμως έπεσε στο κενό από όλες τις πηγές αφού, εκτός από άκρως αντιαναπτυξιακή, δεν απέδωσε και τα αναμενόμενα. Οι υψηλότεροι φόροι κατέληξαν σε μείωση της κατανάλωσης και συνεπακόλουθη μείωση των κρατικών εσόδων. Η υστέρηση εσόδων είναι μέχρι στιγμής μεγάλη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει εισέλθει σε ένα φαύλο κύκλο όπου οι φόροι φέρνουν νέους φόρους. Ενδεικτικώς, τέτοια παράλογα και άστοχα φορολογικά μέτρα έως σήμερα ήταν:

-διαδοχικές αυξήσεις του ΦΠΑ που σήμερα φθάνει έως και 23%
-διαδοχικές αυξήσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης

(ΕΦΚ) σε καύσιμα, προϊόντα καπνού και αλκοόλ
 -υπέρογκη αύξηση των τελών κυκλοφορίας και τελών
 ταξινόμησης οχημάτων
 -έκτακτη εισφορά σε κερδοφόρες επιχειρήσεις και αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα
 -λανθασμένο φορολογικό «κίνητρο» (στην ουσία αντικίνητρο) για τον «επαναπατρισμό κεφαλαίων»
 -φορολογική «στοχοποίηση» της ακίνητης ιδιοκτησίας
 -αποτυχημένη προσπάθεια νομιμοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων

Συνέπειες των παραπάνω είναι η ασφυξία στην αγορά, τα πολλαπλασιαζόμενα λουκέτα στις επιχειρήσεις, η ακρίβεια, η κατάρρευση της αγοράς αυτοκινήτου, η πρωτοφανής ύψεση στην οικοδομική δραστηριότητα, η απώλεια πολλών θέσεων εργασίας.

Η κυβέρνηση επικαλείται και υπόσχεται διαρκώς την ανάπτυξη, αλλά αυτή δεν έρχεται. Πώς όμως να δοθεί ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία όταν:

- η απορρόφηση κοινοτικών πόρων παραμένει εξαιρετικά χαμηλή
- η αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου καθυστερεί
- πολλές μεγάλες επενδύσεις παραμένουν στο συρτάρι
- δεν ενεργοποιούνται οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
- η γραφειοκρατία παραμένει αντικίνητρο για νέες επενδύσεις
- η ανάσα που περίμεναν χιλιάδες επιχειρήσεις από το ΤΕΜΠΜΕ, το ΕΣΠΑ και το νέο Αναπτυξιακό Νόμο δεν δινεται
- επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά, καθυστερούν ή προχωρούν μετ' εμποδίων και εν μέσω σύγχυσης και παραπληροφόρησης για το ακριβές θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους
- η άρση του «καμποτάζ» έγινε με μεγάλη καθυστέρηση

ση και υπό περιορισμούς –άρα και με αμφίβολη αποτελεσματικότητα.

Είναι φανερό ότι η ανάπτυξη προϋποθέτει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που, μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση δεν τολμά. Παρεμβάσεις που πρέπει να στοχεύουν:

- a) στη δημιουργία σταθερού φορολογικού συστήματος, προσανατολισμένου στη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις που πραγματικά επενδύουν στη χώρα.
- b) στην παροχή ρευστότητας στην αγορά και στην ουσιαστική καταπολέμηση των «καρτέλ»
- c) στην πάταξη της γραφειοκρατίας
- d) στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλία της ελληνικής οικονομίας
- e) στο «ξεμπλοκάρισμα» όλων των ξένων επενδύσεων στ) στη διαμόρφωση συνθηκών «κοινωνικής ειρήνης»

Κατόπιν τούτων, επερωτάσθε:

- 1) Πώς στοχεύετε να προσελκύσετε μεγάλες επενδύσεις;
- 2) Πώς θα διευκολύνετε και θα επισπεύσετε την υλοποίηση επενδυτικών προτάσεων που ήδη σας έχουν κατατεθεί;
- 3) Πώς θα δοθεί ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία όταν επιμένετε σε τόσο υπερβολική φορολογία;
- 4) Πώς θα τονώσετε την ελληνική επιχειρηματικότητα και πώς θα ενισχύσετε ουσιαστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
- 5) Πώς θα αξιοποιήσετε τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας μας ιδιαίτερα στους τομείς της ναυτιλίας και του τουρισμού;
- 6) Πώς θα διευρύνετε την εγχώρια παραγωγική βάση;
- 7) Τι θα πράξετε σε σχέση με τις ΣΔΙΤ, το ΕΣΠΑ, το ΤΕΜΠΜΕ, το νέο Αναπτυξιακό νόμο;

(Αριθμ. Βιβλ. Επερ.4 Επικ.4, ημερ. καταθ.7-9-2010)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παρασκευή 1-10-2010

Β

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ

1. ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

3. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ

4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

5. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΣΩΤΑΚΗΣ

6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: *Η καταστροφική πορεία της Οικονομίας της χώρας και η ανελέτητη επίθεση στα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα.*

Η κοινωνία μας, οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι υφίστανται σήμερα τη σφοδρότερη επίθεση ενάντια στο δικαίωμά τους για αξιοπρεπή εργασία και διαβίωση. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και θα ενταθεί σαν συνέπεια της εγκληματικής πολιτικής που έχει επιβληθεί από Κυβέρνηση και Τρόικα (Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ) μέσω του μνημονίου.

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε βαθιά οικονομική ύφεση που καθημερινά γίνεται εντονότερη, η ανεργία καλπάζει και η ανασφάλεια του κόσμου κορυφώνεται. Η κυβέρνηση με την επιλογή της πρόσδεσης της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε απόλυτη σύμπλευση με τα διεθνή κερδοσκοπικά συμφέροντα, καταστρέφει την οικονομία και την κοινωνία.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σήμερα ζουν μέσα στην αγωνία και την απόγνωση για το πώς θα πληρώσουν τη ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τις συγκοινωνίες, πώς θα αντεπεξέλθουν γενικότερα στα πάγια έξοδά τους. Για το φόρο μη χάσουν τη δουλειά τους, όσοι δεν την έχουν χάσει ήδη. Για το πώς θα βγάλουν τον χειμώνα. Για το πώς θα καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Για το πώς θα πληρώσουν το στεγαστικό τους δάνειο.

Τι άκουσαν αυτοί οι άνθρωποι από τον κ. Παπανδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης; Ότι ο ίδιος, η κυβέρνησή του, και Τρόικα, θλίβονται βαθύτατα για την κατάσταση στην οποία έχουν οδηγήσει την κοινωνία. Άλλα ότι δεν πρέπει να ανησυχούν που δε θα έχουν δουλειά, δε θα στείλουν τα παιδιά φροντιστήριο, δε θα χουν θέρμανση το χειμώνα, γιατί -όπως μας διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός- η Ελλάδα βρίσκεται τάχα σε τροχιά δυναμικής εξόδου από την κρίση.

Παράλληλα, οι χαμηλοσυνταξιούχοι άκουσαν την φωβερή (!) δέσμευση πως «**εφ όσον τα έσοδα το επιτρέψουν**» ο Πρωθυπουργός «θα ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομίας να ασχοληθεί μαζί τους.».

Από την άλλη, η κυβέρνηση προσφέρει στις τράπεζες άλλα 25 δις., στο κεφάλαιο φτηνά μεροκάματα, επιδοτούμενες ασφαλιστικές εισφορές και φτηνές απολύ-

σεις, στις ανώνυμες εταιρείες ακόμα πιο χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, στους υποτιθέμενους ξένους επενδυτές απαλλαγή από κάθε εμπόδιο της πολεοδομίας, της δασικής υπηρεσίας, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Συντάγματος, στους φοροφυγάδες ουσιαστική απαλλαγή από κάθε έλεγχο και από την άλλη θυσίες μόνο για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Με λίγα λόγια, οι έχοντες και κατέχοντες δεν καλούνται να υποβληθούν σε καμία θυσία για να σωθεί η χώρα αλλά μόνο οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι μικροεπαγγελματίες, οι αγρότες, μόνο όσοι ζουν και αγωνίζονται να επιβιώσουν με τον ιδρώτα τους θα πληρώσουν.

Από τα ίδια τα απολογιστικά στοιχεία για την οικονομία και απασχόληση η ασκούμενη πολιτική είναι αδιέξοδη.

- Οι κοινωνικές δαπάνες μειώνονται συνεχώς και συνεπώς οι σημαντικοί τομείς π.χ. της υγείας, της παιδείας κ.λπ. υποβαθμίζονται. Οι δραματικές ελλείψεις διδακτικού και νοσηλευτικού προσωπικού πολλαπλασιάζονται.

- Σημαντικοί κλάδοι (π.χ. Ενέργειας) και στρατηγικές δημόσιες επιχειρήσεις π.χ. Ο.Σ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Λ.Τ.Α., Ε.Υ.Α.Θ. κ.λπ. απελευθερώνονται και παραδίδονται στο ιδιωτικό, ξένο κεφάλαιο χωρών που αρνούνται οι ίδιες να απελευθερώσουν τους αντίστοιχους κλάδους. Γενικότερα συνεχίζεται το μεγάλο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

- Η μικρομεσαία επιχείρηση πλήττεται κάθε μέρα και περισσότερο τόσο λόγω της ύφεσης όσο και λόγω της απουσίας πολιτικής στήριξής της.

- Η ανεργία με βάση τα επίσημα στοιχεία ανέβηκε από 9,8 % τον Οκτώβριο 2009 (μήνας ανάδειξης του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση) σε 11,8% το Β' Τρίμηνο του 2010. Με βάση την πρόσφατη έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία η πραγματική ανεργία θα φθάσει το 20% (περισσότεροι από 1.000.000 άνεργοι) το 2011.

- Τα «κλειστά» επαγγέλματα, στη χειρότερη αυτή περίοδο της ύφεσης κατ' επιταγή της Τρόικας που υπερακοντίζει η κυβέρνηση, ανοίγουν χωρίς μάλιστα να έχει εξαντληθεί ο διάλογος με κάθε συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα.

- Η φορολογική πολιτική είναι άδικη και αντικοινωνική, εργαλείο βίαιης ανισοκατανομής του πλούτου σε βάρος των πολλών και υπέρ των λίγων. Όπως προέκυψε από

την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ η κυβέρνηση κινείται στην εμβάθυνση της πιο ακραίας νεοφιλελεύθερης και αντιλαϊκής φορολογικής πολιτικής, που έχει βιώσει ποτέ η χώρα. Ο Πρωθυπουργός όπως εξήγγειλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει:

Πρώτον, στη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα μη διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων στο 20% από το 2011! Οι μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αφού με τα κατάλληλα λογιστικά «μαγειρέματα» θα «βαφτίζουν» το σύνολο ή έστω το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους «αδιανέμητα κέρδη», θα υφίστανται τον εξευτελιστικά χαμηλό συντελεστή του 20%. Επισημαίνουμε ότι η μείωση του συντελεστή για τα αδιανέμητα κέρδη θα συμπαρασύρει προς τα κάτω και τον συντελεστή για τα διανεμόμενα κέρδη.

Δεύτερον, στην περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των ετών 2000-2009. Οι φοροφυγάδες έλαβαν το μήνυμα να συνεχίσουν την φοροδιαφυγή, τα έσοδα από Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. κ.λπ. Θα μειωθούν περισσότερο και όλοι θα περιμένουν την επόμενη περαίωση.

Πρόκειται για μια πολιτική κοινωνικού και οικονομικού αδιεξόδου που περιλαμβάνει τη βίαιη αναδιανομή του πλούτου προς όφελος του κεφαλαίου και εις βάρος των δυνάμεων της εργασίας.

Με την ασκούμενη αυτή κυβερνητική πολιτική, τα προβλήματα και η κρίση θα διαιωνίζονται αφού η πολιτική αυτή δεν δίνει προοπτική εξόδου από την κρίση καθώς κινείται στο δρόμο του ακραίου νεοφιλελεύθερισμού ο οποίος ευθύνεται για την κρίση.

Έχουμε επανειλημμένα επιστημένι ότι ο δρόμος για έξοδο από την κρίση υπάρχει και είναι εντελώς διαφορετικός.

Περνάει μέσα από την στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων.

Από την ριζική αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ασθενέστερων.

Από την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Από την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Από την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων.

Από την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Από την ανατροπή τελικά του Μνημονίου και των απαιτήσεων του για διάλυση της κοινωνικής συνοχής και

του παραγωγικού ιστού της χώρας μας.

Επερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Γιατί η κυβέρνηση επιμένει στην ορθότητα της πολιτικής της όταν πέραν της καταστροφής στην οποία έχουν οδηγηθεί οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, τεράστια ζημιά έχουν υποστεί και πολλοί κλάδοι της οικονομίας, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κ.λπ..

2. Με δεδομένο ότι πέραν των δυνάμεων της Αριστεράς, διεθνούς κύρους προσωπικότητες αλλά και πλήθος κοινωνικών φορέων της χώρας μας θεωρούν ότι πρέπει να επανεξεταστούν οι ασκούμενες πολιτικές και ότι το μνημόνιο είναι και οικονομικά αναποτελεσματικό, τι πρόκειται να πράξει η κυβέρνηση;

3. Με ποια νομοθετήματα, ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιες συγκεκριμένες στοχεύσεις σκέπτονται να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη χωρίς, παράλληλα, να έχει το περιβαλλοντικό πρόβλημα;

4. Με ποιες πολιτικές δράσεις θα αντιμετωπίσουν την ανεργία και θα προστατεύσουν τους άνεργους;

5. Γιατί αρνούνται να προστατεύσουν ακόμη και στρατηγικές δημόσιες επιχειρήσεις στους κλάδους ενέργειας, μεταφορών, ύδρευσης κλπ ώστε να αποτελέσουν εργαλεία για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, ενίσχυσης της απασχόλησης και εξόδου από την κρίση;

6. Γιατί ενισχύουν σε μόνιμη βάση τις Τράπεζες ενώ υποβαθμίζουν και δεν πάρνουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των συναλλασσομένων και ενίσχυσης της ρευστότητας και της πραγματικής οικονομίας;

7. Ποια μέτρα θα λάβουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα για την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την ενίσχυση τους;

8. Γιατί αρνείται η κυβέρνηση να φορολογήσει ουσιαστικά τους πραγματικά έχοντες και κατέχοντες; Θα εξετάσει πώς θα μεταβληθεί η σχέση αυτή υπέρ των αδυνάτων στρωμάτων και δεσμεύεται πριν φέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή να το φέρει σε διαδούλευση;

(Αριθμ. Βιβλ. Επερ. 5 Επικ. 5, ημερ. καταθ. 17-9-2010)

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ



ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΝΙΚΟΣ